



VLAAMSE
MEESTERS
2018-2020

 Flanders
State of the Art

TUSSEN RUBENS EN REMBRANDT

ADRIAEN BROUWER

MEESTER VAN EMOTIES

WWW.ADRIAENBROUWER.BE

Tentoonstelling
**MOU MUSEUM VAN OUDENAARDE
EN DE VLAAMSE ARDENNEN**

ADRIAEN
BROUWERJAAR
2018

PROGRAMMABOEKJE



ONCE IN
A LIFETIME
OPPORTUNITY

DE STUKKEN REIZEN VAN OVER DE HELE WERELD NAAR OUDENAARDE!

- 1 Londen, VK:** Victoria & Albert Museum - The National Gallery of Art
Northamptonshire, VK: Boughton House
- 2 Antwerpen, België:** Rubenshuis - KMSK
Brussel, België: KMSKB - Koninklijke Bibliotheek van België
- 3 Amsterdam, Nederland:** Kremer Collectie - Rijksmuseum - Prentenkabinet Rijksmuseum
Haarlem, Nederland: Frans Hals Museum
Alkmaar, Nederland: Van Urk, Kunsthandel Alkmaar
Den Haag, Nederland: Mauritshuis
- 4 Parijs, Frankrijk:** Musée du Louvre - Fondation Custodia
Besançon, Frankrijk: Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie
- 5 Berlijn, Duitsland:** Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie
Düsseldorf, Duitsland: Museum Kunstpalast
- Dresden, Duitsland:** Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden)
- München, Duitsland:** Bayerische Staatsgemälde-sammlungen München, Alte Pinakothek
- Frankfurt am Main, Duitsland:** Städel Museum
- Schwerin, Duitsland:** Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern (Staatliches Museum)
- 6 Warschau, Polen:** National Museum in Warsaw
- 7 Wenen, Oostenrijk:** Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien
- 8 Zürich, Zwitserland:** Kunsthaus
Basel, Zwitserland: Kunstmuseum Basel
- 9 New York, VS:** The Metropolitan Museum of Art
- 10 Los Angeles, VS:** Los Angeles County Museum of Art
- 11 Houston, VS:** Museum of Fine Arts
- 12 Philadelphia, VS:** Philadelphia Museum of Art

ADRIAEN BROUWER

VERGETEN VLAAMSE MEESTER KOMT THUIS

Een schilder van wereldformaat, van wie het werk in de allergrootste musea hangt: dat is Adriaen Brouwer. Uit befaamde private en publieke collecties in Europa en Amerika komen ze straks naar Oudenaarde. Voor het eerst wordt er van zijn zeventigtal werken ongeveer de helft samengebracht. Dat dit evenement bovendien in Brouwers geboortestad kan plaatsvinden, maakt het nog eens zoveel mooier.

Al tijdens zijn leven was Brouwer bekend, zijn werken gegeerd. Ook de allergrootsten, zoals Rubens en Rembrandt, bezaten stukken van hem. Zijn schilderijen zijn bovendien een feest om naar te kijken. Een lust voor het oog. Brouwers werk wordt ook vergeleken met dat van tijdgenoten en navolgers zoals Frans Hals, David Teniers, Joos van Craesbeeck e.a. Het wordt een ware belevenis in Oudenaarde. En daar kun jij bij zijn!

Welkom thuis, Adriaen!

‘Adriaen Brouwer – een ten onrechte vergeten grootmeester in de schaduw van Rubens.’

Manfred Sellink (directeur KMSKA)

Meester van emoties	4
Charivari	8
Activiteitenprogramma	10
Op stap met de kinderen	22
De Oudenaardse streekproducten	24
Plan je bezoek	27



MEESTER VAN EMOTIES

ADRIAEN BROUWER

15.09 t.e.m.
16.12.18

De laatste tentoonstelling waarin Brouwers werk centraal stond, brengt ons terug naar München, 1986. Ook het meest 'recente' overzichtswerk dateert van hetzelfde jaar. Maar een kleine dertig van zijn werken zijn nooit eerder op één plaats samengebracht. De tentoonstelling in het MOU brengt een overzicht van Brouwers oeuvre aan de hand van een dertigtal eigenhandige Brouwers, aangevuld met zesentwintig werken uit Brouwers nauwe omgeving. Brouwers werk is bijzonder veelzijdig. Vier centrale thema's in de tentoonstelling tonen telkens een ander karakteristiek aspect van zijn werken. Samen geven ze een totaalbeeld van Brouwers artistieke oeuvre.

Alle informatie en tickets kan u vinden op de website www.adriaenbrouwer.be

Elke donderdag is er een nocturne tot 22u. Bezoekers kunnen dan genieten van een proefglasje Adriaen Brouwer Oaked bier.



Brouwer: de
nieuwe Bruegel



Vrije tijd en vertier:
Brouwers vrolijke
gezelschappen



Meester
van emoties



Brouwer als
landschapkunstenaar



Oudenaarde
1604

1638
Antwerpen



*'Adriaen Brouwer is meer dan een cliché.
Hij staat voor de verbeelding van emoties
en temperament op het allerhoogste niveau.'*

Manfred Sellink (directeur KMSKA)

De pannenkoekenbakker – Adriaen Brouwer.
Philadelphia Museum of Art John G. Johnson Collection, 1917.
Courtesy of the Philadelphia Museum of Art



15.09 t.e.m.
16.12.18



BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING IN COMBINATIE MET DE COLLECTIE WANDTAPIJTEN IN HET STADHUIS VAN OUDENAARDE

Combineer een bezoek aan de overzichtstentoonstelling in het stadhuis met een bezoek aan de wandtapijtencollectie, ondergebracht in de aanpalende 14^{de}-eeuwse lakenhalle. De stad genoot eeuwenlang wereldfaam om zijn wandtapijten, vooral de verdure (groentapijten met prachtige landschappen) waren gegeerd. Het museum MOU herbergt 15 wandtapijten, waarvan het grootste deel uit de 16^{de} en 17^{de} eeuw dateert.

Fijn extraatje: een bezoek aan de wandtapijten is inbegrepen in je ticket voor de Adriaen Brouwer expo.



CHARIVARI KUNSTPROJECT

ONDER TOEZIEND OOG VAN CURATOREN JAN HOET. JR. & MELANIE DEBOUTTE

Adriaen Brouwer drijft in zijn werk wel eens de spot met mensen en hun gedragingen. Helemaal op z'n Bruegels. Hij doet dat ook met zichzelf, door zichzelf als drinkebroer voor te stellen, omringd door bevriende kunstenaars. De definitie van Charivari is de spot drijven met wie de normen overschrijdt. Het gebeurde eeuwenlang in het openbaar door het spelen van luide muziek, het brengen van volkse liedjes, een optocht te organiseren, gevels te bekladden, etc.

HET KUNSTPROJECT

Het tentoonstellingsproject CHARIVARI brengt in Oudenaarde een twintigtal hedendaagse kunstenaars samen die in hun werk een gezond gevoel voor ironie, kritiek en spot aan de dag leggen, maar ook steeds gedreven zijn door een zoektocht naar schoonheid, naar poëzie, naar een gevoel van verheffing en verlichting. Zelfkritiek is een belangrijke pijler, bijvoorbeeld over hun plaats als kunstenaar in de samenleving.

CHARIVARI vindt plaats in de Pamelekerk, aan de oever van de Schelde. Op de Markt 'bezet' dit project eveneens café Adriaen Brouwer. Dat wordt drie maanden een kunstige ontmoetingsplek voor bezoekers.

Met geregeld performances en concerten.



Why Worry – Thomas Lerooy.
2009, Bronzen Beeld



Failliet – Walter Swennen.
1994, Acrylic on canvas



So ist das – Jos De Gruyter & Harald Thys.
2013, Two skeletons, plastic table and chair, parasol, cognac glasses

16.09 tot
16.12.18



KUNSTENAARS: Jacques Charlier, Mario De Brabandere, Thierry De Cordier, Wim Delvoye, Bram Demunter, Jimmie Durham, Jan Fabre, Kati Heck, Gerard Herman, Thomas Lerooy, Emilio López-Menchero, Kris Martin, Pia Maria Martin, Jonathan Meese, Bjarne Melgaard, Navid Noor, Matthieu Ronsse, Karel Thienpont, Dennis Tyfus, Philippe Vandenberg, Jean-Baptiste Vandevelde & Jean-Christophe Wallaert, Jan Van Imschoot, Angel Vergara, Miet Warlop

PRAKTISCH

Onze-Lieve-Vrouwekerk van Pamele, Oudenaarde
Officiële opening op zaterdag 15 september 2018,
daarna van 16 september - 16 december 2018
Van dinsdag tot en met zondag, van 13u00 tot 18u00
*Meer info over het project, bijhorende performances...
vindt u op www.charivari.show of via info@charivari.show*



BROUWER EN HET CENTRUM RONDE VAN VLAANDEREN

15.09 t.e.m.
16.12.18

Naar aanleiding van de Adriaen Brouwer – Meester van emoties tentoonstelling, organiseert het Centrum Ronde Van Vlaanderen een bijzonder project van de internationaal vermaarde Antwerpse kunstenaar Guillaume Bijl. Geïnspireerd door de ongewone locatie - een belevingscentrum over wielrennen - en de verbluffende genretaferelen van Brouwer die gelijktijdig in het Museum Oudenaarde (MOU) worden geëxposeerd, heeft Guillaume Bijl een interventie bedacht die zonder meer een unicum in zijn reeds omvangrijke oeuvre mag worden genoemd. De installatie omvat een film en meerdere schilderijen. In het Brouwer-project worden een aantal van Bijls interesses op onverwachte wijze verknoot: de transformatie van de culturele infrastructuur, de fictionalisering van kunstgeschiedenis en een sardonische kijk op entertainment in het algemeen en toerisme in het bijzonder. Bovenal getuigt Bijls project in het Centrum Ronde van Vlaanderen van zijn grote bewondering voor het werk van de zeventiende-eeuwse meester van Oudenaarde, meer bepaald diens even virtuoos geschilderde en knap gecomponeerde als dolle cafescènes. Wat Brouwer en Bijl bindt is hun onbeschroomde kijk op de mens als een burlesk wezen.



15 september tot 16 december

Centrum Ronde Van Vlaanderen, Markt 43, 9700 Oudenaarde

€ 12 (incl. bezoek aan de expo 'Koersen in de Grote Oorlog' en een drankje in de brasserie)

Curator: Koen Brams | Meer info: www.crvv.be

BEZOEK BROUWERIJ ROMAN: 14 GENERATIES PASSIE VOOR BIER!

DOORLOPEND

Laat je rondleiden in de oudste familiebrouwerij van België, overgedragen van generatie op generatie sinds 1545. Ontdek ons verhaal, ervaar het brouwproces en proef onze passie voor bier! Het bezoek duurt twee uur en omvat: rondleiding, degustatie en een geschenkpakket.

Elke zaterdag: van begin maart t.e.m. midden december om 10u en 14u.

Ook op zondag: van midden september t.e.m. midden december

Prijs: €10 p.p. | Adres: Hauwaart 105 – 9700 Oudenaarde

Meer info en verplicht reserveren: via www.roman.be

of via visit@roman.be





BROUWERS BRONZEN KLANKEN

De Oudenaardse beiaard in Adriaen Brouwer-stemming

WEKELIJKS

De Oudenaardse beiaard is op papier de oudste van de hele wereld. In 1510 leverde een zeker Jan van Spiere 'een clavier in torrekin om te beyaerdene' in opdracht van het stadsbestuur. Het clavier werd in 2011 en 2012 gerestaureerd. Het begon met het idee om een nieuw toetsen- of stokkenbord te laten plaatsen, maar het evolueerde tot een deskundig afstellen van de volledige bespelingsmechaniek. UNESCO heeft de Belgisch beiaardcultuur erkend als een beste praktijk op het vlak van het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. Dit is een belangrijke internationale erkenning voor de Belgische beiaardiers en al wie zich voor de beiaardcultuur inzet. De beiaard zal gedurende de tentoonstellingsperiode melodieën uit Brouwers periode laten weerklinken. Ook tijdens de live-concerten, wekelijks op donderdagmorgen (marktdag) en zondagmiddag, zal stadsbeiaardier Lode Schynkel uiteraard een aangepast repertoire ten gehore brengen.

Wekelijks op donderdagmorgen en zondagmiddag

HISTORISCHE STADSWANDELING

DOORLOPEND

Leer meer over Oudenaarde ten tijde van Adriaen Brouwer

Oudenaarde is vooral bekend voor het statige stadhuis, de prachtige Onze-Lieve-Vrouwekerk van Pamele en de eeuwenoude Sint-Walburgakerk. Toch heeft Oudenaarde nog meer dan 100 kleinere, maar niet minder mooie monumenten in het historische centrum. Laat je verbazen tijdens de stadswandeling “Oudenaarde door de eeuwen heen.”

Wandelgids te verkrijgen bij Toerisme Oudenaarde (€ 2,50).



*De rugoperatie – Adriaen Brouwer.
Städel Museum, Frankfurt am Main*



LEZINGEN DOOR DE GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN OUDENAARDE

06.09,
04.10 &
08.11.18

- 06/09/2018 om 19u00: Boekvoorstelling publicatie 'De Verhandelingen' door Martine Van Welden, Stijn Lybeert en Paul Trio
- 04/10/2018 om 19u30: Lezing door Erik Verroken, auteur van 'De Verhandelingen'
- 08/11/2018 om 19u30: Lezing door Erik Meersschaert, auteur van 'De Verhandelingen'

Zaal Armare, Stadsarchief Oudenaarde, Abdij Maagdendale, Maagdendale 31, 9700 Oudenaarde

Meer info? www.oudenaarde.be/vrije-tijd/cultuur/stadsarchief

WANDEL EN FIETS IN HET SPOOR VAN ADRIAEN BROUWER

DOORLOPEND

Ontdek de schoonheid van de Vlaamse Ardennen in het spoor van Adriaen Brouwer. Vlaanderen's Mooiste Landschap heeft heel wat te bieden: glooiende heuvels, sprookjesachtige bossen, kabbelende beekjes en pittoreske dorpjes. Zowel leken als getrainde pro's kunnen naar hartenlust de groene regio ontdekken. Toerisme Oost-Vlaanderen werkte 4 routes uit (1 fietsroute en 3 wandelroutes) rond de 4 verschillende thema's van de tentoonstelling: Brouwer: de nieuwe Bruegel, Vrije tijd en vertier: Brouwers vrolijke gezelschappen, Meester van emoties en Brouwer als landschapskunstenaar.

Meer info: [Toerisme Oudenaarde](#), [Stadhuis](#)



DE SCHILDERIJEN VAN
ADRIAEN BROUWER
TOT LEVEN GEBRACHT!

 Festival van
Vlaanderen
OUDENAARDE

FESTIVAL VAN VLAANDEREN

Zefiro Torna – Over Engelen en Duvels, Sottigheden en Dwaasheden...

vrijdag
12.10.18
om **20u**

Zefiro Torna schetst in Allegoria een muzikaal beeld van de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden aan het einde van de 16^{de} eeuw en de 17^{de} ‘gouden’ eeuw. Leidraad hiertoe zijn de allegorische thema’s die we rijkelijk terugvinden in de grafiek en schilderkunst van kunstenaars als Adriaen Brouwer, de oude en jonge Pieter Breughel, Frans Hals of Jan Steen. Deze symbolische voorstellingen leren ons iets over de toenmalige maatschappelijke verhoudingen, de heersende moraal, sociale gedragingen en levensomstandigheden. Zij reiken ons zinnebeeldige thema’s aan als Wijsheid versus Dwaasheid of ‘Boertigheden’, Dood en Vergankelijkheid, Liefde en Ijdelheid.

Zefiro Torna put uit een schat aan pittoreske volks- en geuzenliederen en uit lied- en madrigalenbundels van uitgevers, dichters en componisten als Bredero, Vallet, Padbrué en Hacquart. De gestileerde, poëtische muziek van de burgerij verhoudt zich moeiteloos tot de jolige volkse muziek van de speelmannen. De amusante maar ook ontroerende muziekvoorstelling Allegoria brengt de schilderijen van Adriaen Brouwer en consoorten weer tot leven.

Sint-Walburgakerk, Oudenaarde

*Kaarten: €15 | OK-pas: €1,50 |
+60 en -26: €13,50*

Reservaties via de webshop:

*www.dewoeker.be, 055/30.13.66
of cc.de.woeker@oudenaarde.be*



*Live-uitzending Pompidou
in het MOU museum*

Op vrijdag 28 september komt radiozender Klara langs voor de live-uitzending van Pompidou, in het kader van Adriaen Brouwer. Praatprogramma Pompidou is Klara's dagelijkse ontmoeting met de wereld van de kunst. Zet dus zeker je radio op Klara, en luister van 17u00 tot 19u00 naar deze boeiende uitzending.



BROUWER EN SCHILDERKUNST IN DE 17^{DE} EEUW VAN DE LAGE LANDEN

09.10,
13.11, 20.11
& 26.11.18

Katrien Lichtert, curator van de Adriaen Brouwer – Meester van emoties tentoonstelling, organiseert tussen 13 en 26 november een cursus rond schilderkunst uit Brouwers tijdperk.

De dagcursus wordt op volgende locaties gegeven:

- Schoten – 09/10/2018 van 10u00 – 16u00 –
Cultuurcentrum Schoten, Sint-Cordulastraat 10, 2900 Schoten
- Oudenaarde – 13/11/2018 van 10u00 – 16u30 – Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans, Parkstraat 2A, 9700 Oudenaarde
- Berchem – 20/11/2018 van 10u00 – 16u30 –
Zaal Stanislas, Grote Steenweg 75, 2600 Berchem
- Gent – 26/11/2018 van 10u00 – 16u30 –
De Cirk, Zebrastraat 34, 9000 Gent

Daarnaast kan ook geopteerd worden voor een gegidste rondleiding.

*Tarief: € 27 / € 24 | Inschrijvingen via Amarant
Meer info? www.Amarant.be*



12.11 &
19.11.18

BROUWER EN ZIJN TIJD

Causerie door dr. Katrien Lichtert

12/11 (19u30) | 19/11 (19u30)

*Bibliotheek Oudenaarde,
Markt 35, 9700 Oudenaarde
Gratis toegang*

LOKALE INITIATIEVEN

ADIEU ADRIAEN: Voorleestheater naar Felix Timmerman's roman 'Adriaen Brouwer' door De Haagschool – 13/10, 19/10, 20/10, 09/11, 10/11 & 11/11/2018

DAVIDSFONDS: Zangprogramma door Davidsfonds Oudenaarde in het thema van Adriaen Brouwer – 19/10/2018

BOCK, BIJLS EN BROUWER: Hedendaagse werken in het licht van Adriaen Brouwer, te bewonderen in de Walburgakerk – 15/09 t.e.m. 25/11/2018

VASA: Schildersatelier – Weefatelier – Fotografie-atelier.
Vakwerk uit Brouwers tijd toegelicht

Praktische info over deze activiteiten vind je op www.adriaenbrouwer.be
(aanvullend programma -> lokale initiatieven)





P

Taanborgein
P

P

Woekeer

Erneststraat



Standbeeld
Adriaen Brouwer



Stadhuis
MOU

1

5

MARKT

Broodstraat

P



Sint-
Walburgakerk



Politie

4

6

3

9

P

P

Minderbroederstraat

P

P

P

SCHELDE

P



Abdi Maagdendale

7

Tussenmuren

P

10

20

EVENEMENTEN ADRIAEN BROUWER



- 1 **Tentoonstelling Adriaen Brouwer - Meester van Emoties**; MOU
- 2 **Charivari**; Onze-Lieve-Vrouwekerk van Pamele
- 3 **Brouwer in het Centrum Ronde van Vlaanderen**
- 4 **Festival van Vlaanderen**; Sint-Walburgakerk
- 5 **Wandtapijten**; MOU
- 6 **Brouwers Bronzen Klanken**; Sint-Walburgakerk
- 7 **Lezingen door de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde**; Stadsarchief
- 8 **Dagcursus: Brouwer en schilderkunst in de 17^{de} eeuw van de Lage Landen**; Stedelijke Academie voor Muziek, Woord & Dans
- 9 **Causerie Brouwer en zijn tijd**; Bibliotheek Oudenaarde
- 10 **Letterbox geocache**; Startpunt parking Tussenmuren

OP STAP MET DE KINDEREN!

Adriaen Brouwer 2018, dat is ook een tentoonstelling en een project op maat van families en gezinnen! Ontdek hier wat je allemaal kunt beleven!



De allerjongsten (6 tot 10 jaar) gaan met een doe-boekje op ontdekking in de wereld van Brouwer. De MOUseketiers, dat zijn drie muisjes, helpen je om een diefstal op te lossen: Adriaens schildersmateriaal is gestolen! Wat nu? (Je betaalt 2 euro voor het boekje.)

Geen zin in een zoektocht? Speel dan leuke spelletjes op de twee multitouch-schermen in de tentoonstellingszaal.

Ben je 12 tot 15 jaar en geboeid door wat je allemaal ziet op de schilderijen van Adriaen Brouwer? Kies dan voor de audiotour en kom buiten als een echte kunstkenner. Saai? Tot je het hoort!

Even pauzeren kan altijd in de kinderzaal. Dat is de oude keuken van het stadhuis. Kinderen kunnen er tekenen of een foto laten nemen, samen met Adriaen en zijn vrienden. Die mag je mee naar huis nemen. En delen op jouw Facebookpagina mag ook.

Kinderen en jongeren zijn ook welkom in de filmzaal. Daar sta je midden in een kroegtafereel en verdwaal je in Brouwers landschappen. Je staat er oog in oog met verbluffende details, metershoog.

Zet je ontdekkingstocht buiten voort, maar pauzeer eerst maar even op de mooie autoluwe markt van Oudenaarde en plons met je voeten in de Oudenaardse fontein. Dat is een geschenk van de Franse Zonnekoning Lodewijk XIV!

Eén ding staat vast: er valt veel te beleven in het Oudenaarde van Adriaen Brouwer! Welkom!

P.S.: in het openingsweekend (zondag 16 september) zijn alle creatieve handjes welkom op een kleiatelier op de Markt (13.00 - 17.00). Maak jouw eigen Adriaen en neem hem mee naar huis.



LETTERBOX GEOCACHE – OP STAP MET EEN SCHATKAART

Ontdek het Oudenaarde van Adriaen Brouwer op een leuke en interactieve manier. De letterbox geocache 'Het Oudenaarde van Adriaen' loodt je langs enkele plaatsen in de historische binnenstad die waarschijnlijk een rol hebben gespeeld in zijn korte, maar turbulente leven. Via een schatkaart en enkele raadsels vind je de eindlocatie waar je een leuke Brouwerprijs mag ophalen.

Je kan spelen via de officiële geocachepagina, maar je kan de kaart ook gewoon downloaden op onze website. Neem snel een kijkje op www.adriaenbrouwer.be bij het luik 'Aanvullend programma'. Meer info is te bekomen bij Toerisme Oudenaarde, Stadhuis.

ADRIAEN BROUWER BIERFEESTEN

De Bierfeesten in Oudenaarde zijn ontstaan in 1954 als verwelcoming van nieuwe inwoners op de markt en in het centrum. In de Oudenaardse volksmond zijn de Bierfeesten ondertussen een gekend begrip. Dit 3-daagse evenement vindt jaarlijks eind juni plaats en is de ideale gelegenheid om te proeven van het gekende Oudenaards bruin bier.

DE OUDENAARDSE STREEKPRODUCTEN



Adriaen Brouwer was zo'n bourgondiër dat ook een brood naar hem werd vernoemd. Dit bruin brood heeft een speciale toets dankzij de toevoeging van een scheut Adriaen Brouwer bier. Te verkrijgen bij banketbakkerij K. Burez.

Meer een zoetebek? Proef dan zeker onze echte Oudenaardse Adriaen Brouwertaart! Deze overheerlijke taart is een klassieke frangipanetaart met een frisse toets door de toevoeging van wat ananas, amandelen en bloedsuiker. De heerlijke streektaart is exclusief te koop bij brood- en banketbakkerij K. Burez, bakkerij Contreras en bakkerij Taerwe.



Toch een zoutebek? Ga dan voor de Adriaen Brouwer kaas, te koop bij Kaasmeester Callebaut (Burg 14, 9700 Oudenaarde).

De Adriaen Brouwerpaté is net zoals een gewone boerenpastei o.a. bereid uit varkensvlees en kruiden. Het Adriaen Brouwer bier en een vleugje speculaas zorgen voor de finishing touch. De paté is een geliefd product en werd al snel een vaste waarde in het vleesassortiment van slagerij Blockeel.



Neem een kijkje op www.adriaenbrouwer.be voor Adriaen Brouwer arrangementen bij de Oudenaardse horecazaken.

De oudste familiebrouwerij van België, Brouwerij Roman, verdeelt al sinds 1545 haar traditionele en smaakvolle bieren vanuit Oudenaarde. De brouwer besloot enkele jaren geleden een nieuw bier te wijden aan Vlaamse Meester Adriaen Brouwer, een echte Oudenaardse Bruine. Ook Adriaen Brouwer Tripel (authentic blond) en Adriaen Brouwer Oaked (strong dark) zijn absolute aanraders!



OUDENAARDE, DE HOOFDSTAD VAN DE BRUINE BIJEN

Ooit telde groot Oudenaarde tot 17 brouwerijen. Het eeuwenoude oud-bruin wordt gebrouwen dankzij de uitstekende kwaliteit van het Oudenaards water, rijk aan ijzer en calcium. Typerend is de complexe, intense en fijn zurige zachte smaak. Na WO2 stapten de meeste Oudenaardse brouwers over op de productie van Oudenaards bruin. Geen melkzuurgisting meer, maar hoge of lage gisting, waardoor de fris zurige smaak verdween. Zowel het oud-bruine als het bruine bier van Oudenaarde zijn erkend als Vlaams streekproduct. Dat maakt van Oudenaarde de hoofdstad van de bruine bieren!

Recept: Konijn met Oudenaards bruin bier

Voor 4 personen: 1 konijn - 2 witte uien, fijn gesneden - 250 g champignons in 4 gesneden - 200 g gerookt spek in dobbelsteentjes - 200 g gepelde zilveruitjes - 1 l Adriaen Brouwer bier - 200 g speculaaskoekjes - 1 royale klont boter - 1 el graanmosterd - 1 laurierblad - peper en zout

Snij het konijn in stukken. Kruid met peper en zout. Verhit boter in een pot en bak de stukken 5 minuten aan elke kant. Bak de ajuinen en de champignons even mee in de pot. Voeg het laurierblad, de spekblokjes en de champignons toe. Laat even stoven. Strooi de bloem over het konijn. Blus de pot met het bier. Besmeer de speculaaskoekjes met de graanmosterd en leg ze op het vlees. Laat zo 1,5 tot 2 uur onder halfopen deksel sudderen. Bak de zilveruitjes apart in een pannetje, met een scheut bruin bier en een lepel suiker en laat ze karamelliseren. Voeg de zilveruitjes op het einde toe. Serveer met een bloemige aardappel en wat appelcompote voor de fruitige toets.

ADRIAEN BROUWER REUS

Adriaen Brouwer wordt in Oudenaarde op verschillende manieren herinnerd, maar zijn meest opvallende gedaante is toch wel die van een meterslange reus. De reuzencultuur is een typisch Belgisch fenomeen. In elke stoet of processie loopt wel en reuzenfiguur mee, en dat is in Oudenaarde niet anders.

ADRIAEN BROUWER STANDBEELD

Adriaen Brouwer is in Oudenaarde ook fysiek aanwezig, zij het in standbeeldvorm. Sinds 13 oktober 2013 kan je Brouwers standbeeld in het Oudenaardse stadscentrum bewonderen. Bij de inhuldiging van het standbeeld was de reus uiteraard ook aanwezig.



PLAN JE BEZOEK

Op zoek naar leuke adresjes om te eten, je dorst te lessen of te logeren? Ontdek de leukste plekken van Oudenaarde en alle mogelijkheden via onze website.

Restaurants: www.oudenaarde.be/toerisme/culinaire-troeven

Logies: www.oudenaarde.be/toerisme/logeren

BEREIKBAARHEID



Met de wagen

Vanuit Brussel of Gent: E17 richting Kortrijk > 1^{ste} afrit, Zwijnaarde (N60) > na ca. 20 minuten afrit Oudenaarde.

Gratis parkeren? Geen probleem! De Ham, Minderbroederstraat en Achter de Wacht zijn gratis parkings.



Met de autocar

Groepen mogen uitstappen in de Hoogstraat (zijkant MOU). De autocar kan zich nadien parkeren op de daarvoor voorziene parking op De Donksite, in de nabijheid van het stadscentrum.



Met de fiets

Het Stadhuis bevindt zich op wandelafstand van fietsknooppunt nr. 96 aan het Centrum Ronde van Vlaanderen (CRVV) van het fietsknooppunt Vlaamse Ardennen. Ook aan het museum kan je je fiets kwijt in onze fietsenstalling.



Met het openbaar vervoer

Oudenaarde ligt op de directe treinverbinding Brussel – Kortrijk en Gent – Ronse. Het station ligt op 10 minuten wandelafstand van het Stadhuis van Oudenaarde.



MOU MUSEUM

Markt 1

9700 Oudenaarde

+32 (0)55 31 72 51

visitbrouwer@oudenaarde.be

www.adriaenbrouwer.be

#adriaenbrouwer2018



Knack



Canon

