



Ik ben een rusteloze zoeker en probeer al heel mijn leven mijn grenzen op artistiek vlak af te tasten. Eigenlijk ben ik met een artistiek virus geboren en dat blijft me achtervolgen. Het trok me mee naar workshops en academies met verschillende disciplines binnen de beeldende kunsten. We volgden samen tekenen, schilderen, beeldhouwen, keramiek, grafiek, fotografie, mixed media. Zelfs kunst-kalligrafie en animatiefilm kwamen aan bod. Dat zowel in binnen- als buitenland. Wat niet betekent dat ik in alles even goed ben. ;>)



Alles om me heen vormt een inspiratiebron, maar in mijn schilderen en beeldhouwwerk boeit me vooral de mens, zijn handelingen en zijn emoties. Mijn ontmoetingen leg ik vast op foto's, die ik als basis voor mijn creatie gebruik. Mijn fantasie helpt me daarin wel wat. Niet steeds lukt het me, maar het is de uitdaging die ik nodig heb. Ik experimenteer immers graag. Verder verkies ik een wat expressieve weergave en hou het sober met een getemperd coloriet. Dat merk je ook in mijn keramiek en fotografie. Mijn foto's neigen dan weer eerder naar het abstracte door de weergave van het detail. Eigenlijk vormt mijn werk een spiegeling van mezelf.

hugo verschelden



Meer werk is nog te vinden op seniorennet.be/articosa met link naar nog oudere blogs. Verder ontdek je mij en mijn recentste creaties op Facebook. Of in mijn eerste boek dat ik zopas schreef, omdat ik daar ook eens zin in had.

verscheldenhugo@hotmail.com